



AD

NIEUWS

REGIO

SPORT

SHOW

VIDEO

FUN



▲ Een haan scharrelt balend in het besneeuwde Valkenberg © Edine Wijnands

Sneeuwpret? Niet voor de kippen in het Valkenberg

BREDA - Het heeft iets zieligs. Daar scharrelen ze, zichtbaar balend: de kippen in het Valkenberg.

Edine Wijnands 09-02-21, 19:30 Bron: BN DeStem



Terwijl de eerste sleetjes dinsdagochtend het bultje naast het T-Huis afglijden, enkele wandelaars zichtbaar genieten en twee hardlopers elkaar bekogelen met sneeuwballen, klinkt vanonder een paar struikjes aanhoudend klagelijk gekraai. De sneeuw kan dan wel leuk voor mensen zijn, de tientallen kippen in het Valkenberg denken er duidelijk anders over.

Hoeveel het er zijn? Raymond van Breemen van de West-Brabantse Vogelwerkgroep weet het niet precies. „Toevallig liep ik dinsdag ook in het park. Ik telde er iets meer dan veertig.” Maar dat zijn ze waarschijnlijk lang niet allemaal.



▲ Kip en haan in Valkenberg © Edine Wijnands

Verwilderde kippen

Ooit begon het vermoedelijk met iemand die van zijn kippen af wilde. Die ze stiekem losliet in het Valkenberg. Die kipjes hebben zich voortgeplant. Inmiddels zijn het er heel veel. Verwilderde kippen en hanen waarvan niemand de eigenaar is.

Die dieren: „Hebben het niet makkelijk nu”, zegt Van Breemen. „Net als waterhoentjes, vinken en ga zo maar door. Dit weer, de koude, de sneeuw, maakt hun leven er niet makkelijker op.”



▲ Eén haan zit apathisch met één opgetrokken poot stokstijf stil in het besneeuwde Valkenberg © Edine Wijnands

Apathisch

Dat stralen de dieren uit. Daar zit een haan apathisch in de sneeuw. Eén poot tot aan de buik opgetrokken. Verderop scharrelen twee zwarte kipjes, de pootjes krabbend in de sneeuw op zoek naar voedsel, een kleurrijke haan staat er wakend naast. Eén haan heeft zijn heil gezocht bij het T-Huis, een ander zit, de kop diep in zijn verenkraag, op één van de bankjes.

Het is duidelijk: kippen houden niet van sneeuw. Toch, zegt Van Breemen: „Al begrijp ik dat mensen de neiging hebben ze te voeren, het hoeft niet. Het zijn wilde dieren. De meesten redden zich wel.” En die enkeling? „Er kan er één bezwijken. Zo gaat dat. De zwakste overleven het niet.” Hard, maar waar: „Zo is de natuur.”